

Sea Battle Trophy

*Slaget vid Nilen
(Aboukirbukten)*

2002-05-26



-Johan Sundberg-

Slaget vid Nilen / Aboukirbukten

Slaget vid Nilen var i historien en av lord Nelsons största segrar. Han besegrade en fransk flotta bestående av 13 linjeskepp. Själv hade han endast 11 linjeskepp till förfogande och ett av dem gick på grund innan striden.



I Sea Battle Trophy hade fransmännen ankrat upp sina linjeskepp. I täten låg Tonnant, 80 kanoner. Strax bakom låg Orient, flaggskeppet om 120 kanoner. Sedan kom tre stycken 74 kanoners linjeskepp: Guerrier, People Souverain och Conquerant.



Engelsmännen kom seglande in på linje. Linjen bestod av fem 74 kanoners skepp. I täten låg Majestic, tätt följd av Bellerophen och flaggskeppet Vanguard. Efter flaggskeppet kom Zealous och Goliat. De seglade för en god halvwind.



Tonnant var den första av de franska linjeskeppen att kapa sin ankartross. De engelska fartygscheferna var ivriga att få påbörja striden och i sin iver glömde de hålla sina platser i formationen.



Efter det att Tonnant hade kapat sin ankartross följde de övriga franska skeppen efter, och strax därpå var samtliga franska skepp under segel.



Den engelska eskadern närmade sig och höll höjden. De franska skeppen föll av rejält och hamnade i ordning. Sporadiska skott från bogkanoner utväxlades mellan några av skeppen.



Tonnant lade sig som en skyddsbarriär mellan det franska flaggskeppet och fienden. Hon var det skepp som avlossade den första breddsidan i striden.



Bellerophen passerade Majestic och tog täten in mot de franska skeppen. Under tiden såg Vanguard till att babords bredsida bar. Under tät eldgivning kunde Bellerophen och Majestic närma sig fransmännen.



Bellerophen gick in bakom tonnant. På grund av laddningen i kanonerna, enkelkula med hagel, så bedömde fartygschefen att laddningen inte skulle göra någon skada på det avståndet.

Bellerophen fortsatte ned bland de franska skeppen och försökte få t-läge i fören på Guerrier. Majestic som låg i Bellerophens kölvatten bröt sig nu ur linjen och försökte gå akter om Guerrier.

Under tiden beströk vanguard tonnant med sin eld. Kanonkommendörerna ombord på Vanguard var ej kända för sitt prickskytte, vilket gjorde sig gällande under striden. Den enda skada, i stort sett, som de hitintills orsakat var att förbramstången gett vika på Tonnant.



Bellerophens manöver var djärv. Den skulle dock visa sig ödesdiger. Hon blev fångad mellan bredsidorna från Orient, Tonnant, Guerrier och People Souverain.

Bellerophen hade redan skador på riggen. Nu föll hennes stormast med ett brak. Besättningen var illa åtgången och moralen höll inte. Hennes fartygschef beslutade sig för att försöka lämna striden fortast möjligt.



Majestic lyckades med en oväntad manöver komma in på närstridsavstånd bakom Guerrier och i T-läget avlossade hon en breddside med dubbelkula och hagel. Guerrier förlorade 5 batterier och 222 man. Hon strök flagg omedelbart. Strax därpå strök Bellerphone flagg.



Majestic tog sig nu an People Souverain, skeppet som Bellerphone strök flagg för. De förhöll sig näst intill på närstridsavstånd från varandra.

Conquerant hade seglat så illa att hon kommit långt utanför striden. Hon stävade nu i riktning mot striden. Goliat och Zealous såg hennes bekymmersamma situation och passade på att angripa henne.

Vanguard besköt fortfarande Tonnant – med lika illa riktade bredsidor.

Tonnant

Vanguard



Majestic

Conquerant

Goliath

Zealous

Vanguard höll på att hamna utanför striden och gjorde därför ett slag. Hon hoppades på att Guerrier som strukit flagg skulle skymma hennes oskyddade akter under slaget. Bedömningen visade sig vara felaktig. Tonnant avfyra en dödlig breddsidan. Vanguard låg utanför vinkeln och undgick därutav den förödande breddsidan.

Majestic höll inne med sin breddsidan och skar av vägen för People Souverain.

Zealous närmade sig Conquerant medan Goliath manövrerade så att hennes breddsidan skulle bära.



Vanguard hade nu kommit genom vindögat och med sin bredsida beströk hon Orient. En brand utbröt ombord på orient, men dess besättning lyckades släcka elden.

Conquerant sköt en bredsida på Zealous skeppsbåtar som låg på släp. Fem av sex skeppsbåtar eliminerades. Zealous besvarade med en bredsida, bestående av dubbelkula och hagel. Bredsidan spred död och förödelse ombord på Conquerant. Moralen på conquerant svek och hon strök flagg.

People Souverain kolliderade i full fart med Majestic och Majestic sköt en bredsida med enkelkula och hagel. I kollisionen förlorade People Souverain bogspröt, förmärsstången, storbramstången och mesanbramstången. Förbramstången hade hon förlorat sedan tidigare. Hon bordade Majestic, men bordningen slogs tillbaka av Majestic's tappra män.



Zealous tappra fartygschef och besättning tog sig in i en position mellan orient och Tonnant. Zealous sköt en breddsidan in i orient, men dess kraftiga skrov gjorde att breddsidan inte gjorde någon nämnvärd skada.

People Souverain gjorde ett nytt försök att borda Majestic och lyckades få fotfäste på hennes däck.

Vanguard och Goliat var hjälplöst utanför striden. De försökte dock undsätta sina tappra vänner på Majestic och Zealous.



Zealous kolliderade med Tonnant och de fastnade i varandra. Orient var borta ur striden och kunde inte undsätta Tonnant i detta läge.

Majestic's besättning strök flagg. Den tappre fartygschefen ombord stupade under försöket att slå tillbaka bordningen.

Goliat var nu nästan i läge för att kunna undsätta Majestic, men tyvärr för sent.



En häftig artilleriduell utbröt mellan Tonnant och Zealous. Zealous försökte även beskjuta orient.

Orient å sin sida fick sin bredsida att bära på Vanguard.

När Goliath passerade aktern på People Souverain lösgjorde hon sin bredsida. Kulorna och haglets framfart genom Tonnants oskyddade akter spred död och förstörelse omkring sig. Över hundra man strök med och moralen svek. People Souverain strök flagg. Smolket i bågaren var att 30 brittiska sjömäns liv släcktes i samma stund.



Zealous kanonjärer träffade Orient så olyckligt att hon började brinna.

Besättningarna på både Zealous och Tonnant arbetade hårt med att lösgöra fartygen från varandra. Det var ett svårt arbete då Zealous bogspröt satt intrasslat i Tonnants rigg.

Tonnants marinsoldater sköt som om de hade förbundna ögon.

Vanguard och Goliat seglade för att inta sina positioner framför och bakom Tonnant.



Elden ombord på Orient brann nu okontrollerat. Det var bara en tidsfråga om när hon skulle flyga i luften.

Goliat var i läge för att beskjuta Tonnant så fort hon blev fri från Zealous.

Vanguard avfytrade sin bogkanon mot Tonnant och tog ut hennes sekond.

Fartygschefen ombord på Tonnant blev dödad av en kula från en marinsoldat på Zealous. Besättningen strök flagg mot en överväldigande motståndare efter att ha kämpat mycket tappert.

4 rundor senare exploderade Orient.

Epilog

Till skillnad mot slaget år 1798 så lättade fransmännen ankare och stred under segel istället. I likhet med slaget år 1798 så började orient brinna och exploderade till slut. Tonnants fartygschef och besättning kämpade tappert precis som i slaget år 1798.

Tragedin med den franska amiralens 10-åriga son som vägrade lämna sin fars sida när fartyget höll på att överges behövde inte återupprepas. Man kan dock undra om det inte var så att tonnants fartygschef först fick ena armen bortskjuten, sedan andra och till slut ett ben. För att sedan förblöda på halvdäck vilket han vägrade lämna.

I likhet med slaget år 1798 vann engelsmännen.

Skador

Engelsmännen

Goliat klarade sig oskadad och bellerophen fick mest skador.

Skepp	förluster	offic.	Batterier	master
Vanguard 46	0	4	0	
goliat	0	0	0	0
zealous	82	2	5	1
bellerophen 142	0	9	5	
majestic	120	1	1	0
summa	390	3	19	6

fransmännen

om man bortser från att orient förlorade alla 42 batterierna och alla 1025 man i besättningen när det exploderade så blev de franska förlusterna enligt nedan:

Skepp	förluster	offic.	Batterier	master
Orient	104	0	4	0
Tonnant	67	2	1	1
People Souverain	280	0	2	5
Guerrier	274	0	6	0
Conquerant	101	0	3	0
summa	726	2	16	6

Utvärdering

En taktisk miss från fransmännen var att inte hålla ihop sin eskader. Conquerant kom helt utanför striden och var sedan i kraftigt underläge när både Zealous och Goliat gick till attack.

Engelsmännen höll höjden bra, men kom för långt ifrån sin motståndare. De kunde ha gått in närmare. Engelsmännens seger speglas av individuella insatser. Bellerophen gjorde visserligen en insats, men på bekostnad av det egna fartyget. Det var lite för djärvt. Majestic stöttade Bellerophen bra och gjorde sedan storartade egna uppoffringar som lade grunden för segern. Likaså gjorde Zealous i senare delen av slaget. Vanguard och Goliat stöttade bra, men kom långt ifrån till sin fulla rätt. De skulle inte ha varit så avvaktande utan gett sig in i striden på ett närmare avstånd. Då skulle även de ha kunnat göra en större insats under slaget. Nu var deras enda funktion att hålla fienden i schack medan de andra gjorde grovarbetet.

Med vid slaget var på franska sidan:

Anders Forsström, Daniel Olsson, Jan-Evert ”x” och ”X”.

Med i slaget på engelska sidan var:

Johan Sundberg, Peter Nielsen, Kenneth Reinholdsson, Torben Hildemar och Oskar Bengtsson.

Segrarna vid slaget i Aboukirbukten



Knutte

Paido

Johan

Oskar

Torben

-Johan Sundberg-